

ZONDAGS Nieuws

Oss

Nr. 23

11 juni 2006

NWG Nederlandse Weekbladen Groep
B.V.

Postbus 1055, 6160 BB Geleen Tel.: 046 - 477 55 55

pagina 3

Gezin gaat
avontuur tegemoet
in Portugal



pagina 7

Dag Nordig
Walking debuut
voor Bernheze



pagina 75

Heerlijk
buiten eten
in Appeltern



Osse familie gaat avontuur tegemoet in Portugal

Op zoek naar, een plek onder de zon

OSS-Eigenlijk hebben Michel en Melanie Weijergangs alles wat hun hartje begeert. Een goede gezondheid, twee fantastische kinderen, een groot huis en een goedbetaalde baan. Toch willen ze weg uit Nederland. Samen met hun kinderen, naar een plek waar de zon altijd schijnt.

En die plek hebben ze gevonden. Portugal! In de regio Ferreira do Alentejo om precies te zijn. Dit ligt in de zuidelijke provincie Alentejo. Deze provincie is zo groot als Nederland, maar heeft slechts 750.000 inwoners. Twee jaar geleden kochten Michel en Melanie hier een stuk grond van vijf hectare, genaamd Vale de Aljustrel. "Het was al lange tijd onze wens om te gaan emigreren", vertelt Michel trots. "Het liefst naar een warm land binnen de Europese Unie. Griekenland en Italië vielen af, want daar heb ik persoonlijk niet zoveel mee. Spanje en Portugal bleven over. In Spanje bleken de kavels duurder te zijn dan in Portugal. Toen was de keuze snel gemaakt. Binnen anderhalve week hadden we volgd." Begin september vertrekken Michel, Mel-



Begin september vertrekken Michel, Melanie en hun twee kinderen Max en Merel definitief naar Portugal

Foto: Maaike van Schalkwijk

nie en hun twee kinderen gesprek voeren in het Portugese Vale de Aljustrel. "Het was al lange tijd onze wens om te gaan emigreren", vertelt Michel trots. "Het liefst naar een warm land binnen de Europese Unie. Griekenland en Italië vielen af, want daar heb ik persoonlijk niet zoveel mee. Spanje en Portugal bleven over. In Spanje bleken de kavels ten gaan doen om te integreren. Intussen hebben we een koopcontract ondertekend." Begin september vertrekken Michel, Mel-

Max en Merel definitief naar Portugal. Met twee echte handen en voeten auto's, wat huurraad, een werk worden." Er zijn nog auto's, wat huurraad, een werk worden." Er zijn nog veel Nederlanders kopen daar hun tweede huis, maar ze weten niet welke wegen ze hiervoor moeten bewandelen. Wij weten dat nu wel en we willen anderen daar graag helpen. Zodra we inkomen hebben, beginnen we met de bouw van ons huis. Maar voorlopig zullen we heel erg ons best moeten doen om te integreren. Intussen hebben we een koopcontract ondertekend. De lokale bevolking spreekt geen Engels. Een

aannemer dan ook direct maken in een bouwkeet". Intussen begint de aanleg van elektriciteit, water en een septictank. Intussen proberen we ons eigen bedrijf op te zetten, een emigratiebureau. Portugal is een populair land.

Mario van Lijssel